

NOTTEBOOM

ACTUEEL uitgave november 2022

Hij is mijn beste maat
Degene die me altijd verstaat

Hij staat altijd voor mij paraat
Hij is mijn allerbeste maat

Degene die altijd achter me staat
Die nooit meer uit mijn hart gaat!

- De mannen van De Meander -



Inhoud

In de kijker	3
Bewonersnieuws.....	6
Bewonerskring – 21 november.....	7
AANDACHT.....	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Denkoefeningen.....	8
Even lachen	10
Handwerk club	10
Stafke heeft voor u gelezen	11
Intussen in De Meander.....	13
Foyer.....	15
Oud stadsarchief.....	16
Fons 96 jaar	19
In de buurt	20
Oktober in beeld	22
Activiteitenkalender	31
Hou ook zeker al volgende data vrij:.....	32

Herdenkingsmis op woensdag 2 november

10u45 in café Biart

Jaarlijks gedenken we samen de overledenen.

Wees welkom.

Achteraf is een koffietafel voorzien voor de familie, vrienden van de bewoners die ons in het voorbije jaar zijn heengegaan.

“ALS HET IN JE HART KOUD EN DONKER IS
OMWILLE VAN AFSCHIED EN GEMIS,
WEES DAN LICHT EN WARMTE VOOR ELKAAR!”



Kookworkshop met Ann en Yasmin dinsdag 8 november 10u

Samen koken en daarna tafelen. Vorige maand werd dit nieuw concept uitgetoetst en goedgekeurd. 8 november vindt de 2^e editie plaats, enkel voor ingeschreven bewoners. Pas in januari zal de 3^e sessie doorgaan.



Donderdag 10 november : Mosselsouper om 11u30

Voor een laatste keer dit jaar kan je **in Café Biart** lekkere mosseltjes komen smullen.

Lust je geen mosselen?

Dan kan je gerust aansluiten aan het feest met Vol au vent met frietjes.

Schrijf je snel in !

Grote schijn wandeling : dinsdag 15 november

De Grote Schijn is terug. We openen in de herfst van 2022 opnieuw onze poorten voor een zinnenprikkelende tocht door het donker. Een feeëriek verlicht pad leidt de weg, fluisterende bomen genieten met je mee. Een stukje magie, verborgen aan de rand van de stad. De Grote Schijn wordt ook in 2022 een unieke totaalbeleving zonder woorden, met innoverende snufjes en lumineuze emoties.

OPGELET 8 BEPERKTE PLAATSEN !!

Volzet is volzet

Vertrek om 18u , 14euro / persoon (prijs vervoer nog niet inbegrepen)

Familie kan zeker mee is 16 euro als begeleider (niet bij de 8 gerekend)



Donderdag 17 november : Film “ The racer “ 10u in de Nottenohmzaal (duur : 1u35)



Zomer 1998. De openingsetappes van de Tour de France worden verplaatst naar Ierland. De Belgische renner Dom Chabol is achteraan in de dertig en is al twintig jaar een van de beste ondersteunende wielrenners van de Tour. Het is een opofferende rol - tempo bepalen, de wind blokkeren en ondersteuning bieden om de sprinter van het team naar de overwinning te helpen - winnen is geen optie. Maar Dom koestert in het geheim de wens om eens de gele trui te dragen, slechts één keer voordat zijn carrière voorbij is.

Bezoek Museum voor Schone Kunsten vrijdag 18 november. Vertrek 13u30.

En dan is het zover. Na al die jaren van breken, beton gieten, asbest verwijderen, verbouwen en restaureren kunnen we kunstwerken installeren. De voorbereiding ervan is evenzeer een werk van jaren, waarbij nagenoeg alle museumteams bij betrokken waren. We bezoeken in de namiddag vanaf 14u samen met een gids het vernieuwde museum. Prijs 20€/ persoon (vervoerprijs nog niet inbegrepen)





Tijdens de Seniorenweek worden bewoners een hele week verwend met allerlei activiteiten. Dit jaar wordt een topeditie:

- Maandag 21/11 : Openingsfeest met Frank de Accordeonist
- Dinsdag 22/11 : Ontbijtbuffet en Kampioenen de film deel 1
- Woensdag 23/11 : Feestelijke beweging en High tea in café Biart
- Donderdag 24/11 : Deel 2 Kampioenenfilm en een presentatie over Rubens door een Antwerpse gids in de Nottebohmzaal
- Vrijdag 25/11 : Afsluitconcert Klassiek met Greet Wouters



**Presentatie “ Rubens “ door Antwerpse gids :
Deel 1 : 24 november & Deel 2 : 1 december om 14u30 in de
Nottebohmzaal**

Ter gelegenheid van het Barokjaar 2018 liet MKA door TOPA vzw (Toerisme Pastoraal Antwerpen) twee Rubenswandelingen ontwikkelen: Rubens' groei (in de Sint-Andrieskerk, de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal en de Sint-Carolus Borromeuskerk) en Rubens' bloei (in de Sint-Pauluskerk, de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal en de Sint-Jacobskerk). MKA en een gids (Joke Vanhaevre) namen het initiatief om deze twee wandelingen tot bij bewoners van Antwerpse woonzorgcentra te brengen in een prachtige presentatie van 2 delen.



Bewonersnieuws

We vieren de verjaardag van:

1/11 Mevr. Roex Cecile

3/11 Mevr. Van Den Kieboom Ines

4/11 Mevr. Steiniger

6/11 Mevr. Schroeyers Vera

6/11 Mevr. Byl Lucienne

7/11 Dhr. Harvent Raoul

17/11 Dhr. Buyle Hugo

22/11 Mevr. Jordens Hélène

23/11 Mevr. Canfijn Agnes

28/11 Mevr. Van Drom Christiane

30/11 Mevr. Verhaegen Rita



Overlijdens :

Dhr. Loos Georges is hier overleden op vrijdag 28 oktober 2022. Mijnheer was 97 jaar oud. Dhr. Loos verbleef hier sinds 28 september 2022 in de leefgroep van 2A.

Mevrouw Hilda Mulier is hier overleden op dinsdag 1 november 2022. Mevrouw woonde sinds september 2021 in de leefgroep 2A. Ze was 93 jaar.

Onze gedachten gaan uit naar de familie en vrienden van Georges en Hilda.

Onze oprechte deelneming in deze moeilijke tijd.



Aandacht

Kapster is op woensdag 2 november gesloten !



Bewonerskring – 21 november

Welkom in de Nottebohmzaal om 10u30 voor onze volgende bewonerskring.

Dit maal wordt het verloop van de Seniorenweek besproken en wat er de vorige vergadering was aangehaald.

Nyumba Ya Wazee benefit diner – 26 november vanaf 17 uur

NIET OP 15 NOVEMBER ZOALS VOORHEEN MEEGEDEELD

Nyumba Ya Wazee wilt u graag uitnodigen voor een benefit diner.

Dat zal doorgaan op 15/10/2022 in Woonzorgcentrum Nottebohm , Biartstraat 2, 2018 Antwerpen vanaf 17u00.

Inschrijving verplicht via email: kmeersman@telenet.be of kakurastellah@hotmail.com om de hoeveelheden eten in te schatten.

U kunt op voorhand betalen op BE39 0004 2210 7119. Vermeld dan ook uw naam, aub. Bewoners kunnen zich inschrijven via team wonen en leven.

Prijs: volwassen 30 euro, Kinderen 20 euro.

Na twee jaar zonder een gezellige sfeer met de Nyumba Ya Wazee avond, gaan we er dit jaar een speciale avond van maken. We zullen Oegandese muziek afspelen en een film tonen van onze werken in Oeganda.

De VZW Nyumba Ya Wazee is een mooi project ten voordele van kwetsbare ouderen in Oeganda. Met een kleine VZW in Antwerpen zetten we ons al een paar jaar in om geld in het laadje te brengen en de werking in Oeganda vooruit te helpen.

Bedankt en vergeet zeker niet de datum te noteren in u agenda.

Warme groeten Stellah en Katherine.



Denkoefeningen

OPLOSSINGEN VORIGE MAAND

Herfst



- | | |
|--------------|-------------|
| BEUKENNOOTJE | KAAL |
| BINNEN | KASTANJES |
| BLAADJES | KOUD |
| BOEK | LAARZEN |
| BOOM | PADDENSTOEL |
| BOS | REGEN |
| BRUIN | REGENJAS |
| EGEL | ROOD |
| EIKELTJES | STRUIK |
| GEEL | THEE |
| GUUR | VOGELS |
| HAARDVUUR | WIND |
| HERFST | WORM |

ZIN : WAT EEN MOOIE KLEUREN

SPREEKWOORDEN MET DIEREN : Vul de spreekwoorden aan met onderstaande woorden.

kalf koeien Haring marmot kippen muizen
kip koetjes kalfjes hazen aap kat kip
aal olifant

..... in het land, dokters aan de kant.

Over en praten.

Een slaapje houden.

Daar kwam de uit de mouw.

Hij praat als een zonder kop.

Met de op stok gaan.

Iemand met gouden horens beloven.

Slapen als een

Als de van huis is, dansen de op tafel.

Hij loopt als een die haar ei niet kwijt kan.

Als het verdronken is, dempt men de put.

Hij is zo glad als een

Hij is, als een in de porseleinkast

DE OPLOSSING KRIJG JE VOLGENDE MAAND



Even lachen ...



Handwerk club



Stafke heeft voor u gelezen



De Wilrijkse Geitestoet

Een dag vol folklore, spektakel en feest!

25 september is het zover: na 7 lange jaren trekt de Geitestoet weer door Wilrijk. Met wel meer dan 1000 figuranten en een 60 000-tal bezoekers belooft de optocht een echt feestje te worden. Wat je kan verwachten? Waanzinnig veel ambiance, folklore, fantastische praalwagens en heel wat trotse geitenkoppen! Een event om met stip in je agenda te zetten, toch?

Van eenmalige optocht tot 5-jaarlijkse traditie

De allereerste Geitestoet vond plaats in 1965 ter ere van 1200 jaar Wilrijk. Omdat de Wilrijkenaars bekend staan als Geitenkoppen, lag het voor de hand dat dit ook het thema zou worden van de optocht. De stoet bracht een hulde aan Wilrijk en vertelde ons over de geschiedenis en de folklore van het district. De optocht bevatte onder andere praalwagens die verwezen naar de hoven van plaisantie, een Romeinse Villa die knipoogt naar het ontstaan van Wilrijk, muzikanten, heel wat geitjes en als hoogtepunt een passage van Lange Wapper.



In 1965 was de stoet eigenlijk bedoeld als een eenmalig spektakel om het Wilrijkse feestjaar af te sluiten. De optocht liet echter zo'n grote indruk achter dat in 1986 cultureel centrum De Kern een tentoonstelling samenstelde om terug te kijken

op de optocht en hiermee ging de bal aan het rollen. De opkomst was gigantisch en plannen werden gesmeed om in 1990 opnieuw een heuse Geitestoet ter organiseren. Ook deze was een enorm succes waardoor er beslist werd om hier een vijfjarige traditie van te maken. Enkel in 2020 liep dit even mis. De coronacrisis zorgde ervoor dat de stoet twee jaar uitgesteld moest worden, maar op 25 september is hij er weer, grootser dan ooit!

Hoe zit dat nu met die Geitenkoppen?

Dat de geit het symbool is voor Wilrijk had je intussen vast al begrepen, maar waar komt dit vandaan? Een eenduidig antwoord hierop vonden wij ook niet meteen, maar de heemkundige kring Wilirica legt het als volgt uit.

Wilrijk was in het verleden een eerder arme gemeente. Waar de burgerij op een kasteel of hof van plaisantie woonde en de rijke boeren een flinke veestapel hadden, was het voor de gewone arbeider vaak erg moeilijk om rond te komen. Om toch wat vlees en melk te hebben, hielden ze vaak een geitje. De geit werd op die manier 'de koe van de armen' en over de bezitters van geitjes werd vaak spottend neergekeken.



Op hun bijnaam moesten de Wilrijkenaars nog wachten tot de gemeenteraadsverkiezingen van 1895 waarbij het er heftig aan toe ging tussen de liberalen en de katholieken. De liberalen wezen op heel wat beleidsfouten van hun katholieke tegenhangers, maar toch wonnen de katholieken. Als 'straf' voor hun laksheid doopten de liberalen alle inwoners van Wilrijk tot 'Geitenkoppen', een titel die ze nu vol trots dragen als een echte Geuzennaam.

Een speciale plek voor Lange Wapper en Jommeke

Een van de hoogtepunten van de stoet is Lange Wapper. Je kent hem vast wel als de vriendelijke plaaggeest die rond het Steen dronkaards de stuipen op het lijf joeg. Wist je echter dat Lange Wapper volgens de legende eigenlijk uit Wilrijk afkomstig was? Hij werd geboren uit een rode kool in de tuin van boer Peer-Jan. Omdat het gezin al te veel kinderen had, zouden de boer en zijn vrouw besloten hebben om hem in Antwerpen bij een pleeggezin te plaatsen. Zijn Wilrijkse roots, viert hij echter nog elke vijf jaar uitgebreid tijdens de stoet!



Een ander opmerkelijk gezicht dat opduikt in de optocht is dat van Jommeke. Zijn geestelijke vader, Jef Nys, tekende deze stripheld voor het eerst in Wilrijk, wat van Jommeke een rasechte Geitenkop maakt. In 2005 besloot men daarom dat deze held ook zijn eigen praalwagen verdient en sinds toen is hij steeds van de partij.



Geite(n)stoet?

De oplettende lezer ergert zich allicht al het hele artikel aan de ontbrekende 'n' in Geitestoet. Dit is echter geen typo noch een gebrek aan grammaticale kennis. Wanneer de Geitestoet in 1965 ontstond, koos de Antwerpse stoetenbouwer en kunstenaar Frans van Immerseel ervoor om er een Geitestoet van te maken. Een geitenstoet kende iedereen immers al, dat was simpelweg een stoet met geitjes. Dit project verdiende echter een onderscheidende eigenaam en de Geitestoet was geboren!



Kom jij ook kijken?

Groot gelijk, want het belooft een fantastisch spektakel te worden! Je kan de Geitestoet op 25 september bewonderen vanaf 15.30 uur in de volgende straten in Wilrijk: Gallaitlaan - Heldenplein - Lode Brionstraat - Doornstraat - Bist (tribunes, podium en kinderdorp) - Heistraat - Jules Moretuslei - Koning Albertstraat - Kleine Steenweg - Vuurmolenstraat.



Wil je een hele dag genieten? Neem dan ook een kijkje op de parking van de Bist. Van 12u tot 17u wordt hier een heus kinderdorp voorzien met heel wat leuke activiteiten en voor en na de stoet kan je hier genieten van optredens van Sam Gooris, DJ Wapper en zoveel meer. Zien we je daar?

Stafke

Intussen in De Meander

Woont u nog thuis of in een assistentiewoning?
Wilt u een keer proeven van de sfeer in het
dagbestedingscentrum of kennismaken met het
gloednieuwe programma? Kom dan zeker eens
langs of bel ons op 03/259.18.19.

Het team van de meander ontvangt u graag met
open armen.



ACTIVITEITENKALENDER MEANDER November

Maandag	Dinsdag	Woensdag	Donderdag	Vrijdag
31-okt	1-nov	2-nov	3-nov	4-nov
Koken met Hilde	GESLOTEN	Smul (koffiekoek) + Koffieklets	Bingo	Concert op groot scherm
Maandag	Dinsdag	Woensdag	Donderdag	Vrijdag
7-nov	8-nov	9-nov	10-nov	11-nov
Gebruikersoverleg met koffie	Koken met Jordy	Smul (citroencake) + Verjaardag mvr Steiniger	Mosselsoeper	GESLOTEN
Maandag	Dinsdag	Woensdag	Donderdag	Vrijdag
14-nov	15-nov	16-nov	17-nov	18-nov
Cinema namiddag	Woordzoeker op groot bord	Verwenontbijt + Smul (wortsenbrood)	Domino in het groot	Lachyoga met Chantal
Maandag	Dinsdag	Woensdag	Donderdag	Vrijdag
21-nov	22-nov	23-nov	24-nov	25-nov
Openingsreceptie	Ontbijtbuffet met de	Smul (high tea) +	Presentatie	Afsluitfeest

seniorenweek met piano begeleiding	bewoners v/h WZC	Verjaardag mvr Canfyn	Rubens deel 1	seniorenweek
Maandag	Dinsdag	Woensdag	Donderdag	Vrijdag
28-nov	29-nov	30-nov	1-dec	2-dec
Bowlingen	Koken met Jordy	Smul (Oost vlaamse vlaai) + Verjaardag mevr Verhaegen	/	/

Enkele sfeerbeelden :





Foyer

Voor de bewoners van de Foyer op 2B is er een ander activiteitenprogramma. In een vaste structuur zijn wekerende rustmomenten en activiteiten aanwezig. Vanuit de foyer nemen bewoners ook deel aan activiteiten die elders in het woonzorgcentrum doorgaan. Maandag 12 november komt Frank met zijn accordeon. Hieronder een overzicht van een mogelijke weekplanning.

Dag	Voormiddag	Namiddag
Maandag	Krant	Muziek of beweging
Dinsdag	Kookactiviteit - Soep	Lekkernij
Woensdag	Quiz	Muziek beluisteren of wandeling in de tuin
Donderdag	Krant	Reminiscentie (koffiekllets over vroeger)
Vrijdag	Eucharistie	Creatief samenzijn
Zaterdag	Krant	Film
Zondag	Krant	Koffie en gebak

Enkele sfeerbeelden :



Geschiedenis van Antwerpen

De haven van Antwerpen kan terugblikken op een rijke geschiedenis. Al sinds de 12de eeuw vinden schepen met lading en passagiers hun weg over de Schelde.

Hoe oud is de haven van Antwerpen?

Je hoeft maar een hand in de Schelde te steken om verbonden te zijn met de hele wereld. Zo luidt een gezegde in de Antwerpse havengemeenschap. De Schelde is de levensader die de stad verbindt met de rest van de planeet. Kijk maar naar de geschiedenis van Antwerpen door de eeuwen heen. Elke keer de Schelde was afgesloten, volgde een periode van economisch verval. De stad boerde achteruit, de bewoners trokken weg. Is de levensader afgesloten, dan stopt het hart met kloppen.

Voor het bekendste voorbeeld, en het absolute dieptepunt, moeten we teruggaan naar 1585. Nadat de stad in Spaanse handen was gevallen, sloten de bezetters de Schelde af. Antwerpen was in de eeuwen voordien uitgegroeid tot commercieel wereldcentrum. Nadat de Schelde dicht ging, verviel Antwerpen razendsnel van wereldhaven tot binnenhaven.

Nieuwe start met Napoleon

Het is wachten op een Fransman om Antwerpen als wereldhaven in ere te herstellen. Napoleon zorgde aan het begin van de 19de eeuw voor een nieuwe start. De keizer nam stad en haven tijdens de Franse bezetting grondig onder handen. Een groot deel van de open vlieten, vesten en ruïnen – die gebruikt worden om de goederen vanuit de haven tot in de stad te brengen – liet hij overwelfen.

Vlakbij het Hanzehuis, waar vandaag het MAS staat, kwamen twee dokken achter een sluis: Le Petit Bassin en Le Grand Bassin. In afwachting van de geplande verovering van Engeland gebruikte Napoleon het kleine dok als thuishaven voor zijn militaire vloot. Het grote dok moest ooit voor commerciële doeleinden dienen.

De moderne haven was geboren. Het middeleeuwse laden en lossen langs de rivier, met boten die de hele tijd op en neer wiegden door de getijden, was voorbij. De dokken achter sluizen waren een garantie op rustig water en hadden een gigantisch potentieel om grote schepen aan te laten meren.

Onder de Nederlandse overheersing noemde Willem van Oranje het grote dok later naar zichzelf. In 1903 werd het kleine dok herdoopt tot het Bonapartedok. Een tip voor wie op citytrip naar Prijs trekt: in het Hôtel des Invalides in Parijs, waar Napoleon begraven ligt, prijken Le Petit Bassin en Le Grand Bassin tussen de grote werken van de keizer.



Nooit meer tol betalen aan de haven van Antwerpen

1863 is een mijlpaal voor de haven van Antwerpen. In dat jaar bereikt de Belgische regering een historisch akkoord met Nederland. De Nederlanders heffen geen tol meer op Scheldevaarten richting Antwerpen en de rivier zal **niet meer afgesloten** worden. **Antwerpen zou voor altijd bereikbaar blijven.**

Dat akkoord was een **stimulus voor de ontwikkeling van de haven**. De industriële revolutie was volop aan de gang, stoomschepen maakten reizen naar Azië en Afrika mogelijk. Antwerpen profiteert van haar **unieke ligging** 80 kilometer landinwaarts. Zo ligt de haven vlakbij het Europese binnenland. Koopwaar voor de Europese markt komt vlot en veilig op de eindbestemming terecht. Via de binnenvaart, het spoor en de weg raken goederen snel van en naar de haven. Want ook omgekeerd zorgt de haven van Antwerpen voor de **uitvoer van Europese producten** naar overzeese gebieden.

Dankzij de haven **barst Antwerpen uit haar voegen als handelsstad**. Om meer en grotere schepen te ontvangen, worden de **Scheldekaaien rechtgetrokken**. Ten noorden van Antwerpen komen nieuwe dokken en sluisen. Zo verhuist de haven **steeds verder weg van de stad** en krijgt de haven ruimte om te groeien.

De haven van Antwerpen tijdens en na de Tweede Wereldoorlog

Bij het begin van de Tweede Wereldoorlog reikte de haven van het Eilandje tot wat nu de Van Cauwelaertsluis is. De stad krijgt het op het einde van de oorlog zwaar te verduren. Maar in tegenstelling tot Rotterdam en Hamburg blijft de haven quasi ongeschonden. Nadien levert ze een belangrijke bijdrage aan de bevrijding als aanvoerhaven voor militair en commercieel transport .

De zwaar beschadigde havens van Rotterdam en Hamburg worden in sneltempo heropgebouwd tot nieuwe, moderne havens. De verouderde Antwerpse haven heeft het moeilijk om nog te concurreren. Een grondige vernieuwingsoperatie dringt zich op. Die komt er met middelen van het Amerikaanse Marshallplan en dankzij de investeringen van het Tienjarenplan van de Belgische regering. De haven moderniseert en breidt uit.

De bouw van nieuwe, grote dokken, zoals het Kanaaldok, gaat van start. De haven slurpt de polderdorpen Wilmarsdonk, Lillo, Oorderen en Oosterweel op. Boerenzonen gaan aan het werk als havenarbeiders. Multinationals uit de chemische industrie vestigen zich in het havengebied. Op enkele kilometers van de Nederlandse grens komt de toen grootste sluis ter wereld: de Zandvlietsluis. Het gaat hard voor de haven van Antwerpen.

Wereldrecords op Linkeroever

In het noorden **stoot de haven van Antwerpen letterlijk op haar grens**: de grens met Nederland. Op rechteroever is geen enkele mogelijkheid om nog verder te groeien. De **uitbreiding** moet noodgedwongen gebeuren **op de andere oever** van de Schelde.

Op Linkeroever moeten geen dorpen verdwijnen, het gebied bestaat enkel uit polders. Einde jaren **1970** krijgt de **Waaslandhaven** vorm. Eén probleem: die haven had met de Kallosluis jarenlang maar één sluis. Dat is een groot risico: hapert die ene sluis, dan is op linkeroever meteen de enige ingang naar de haven geblokkeerd.

In **2016** komt er een nieuwe sluis: de **Kieldrechtsluis**. Met een lengte van 500 meter en een breedte van 68 meter tot vandaag de grootste sluis ter wereld in het befaamde Guinness Book of World Records!



Groeien voor de sluisen

Voor de containerrederijen zijn de sluisen, die de dokken vrijwaren van de invloed van de getijden, niet langer noodzakelijk. De immense kranen op de containerterminals zijn in staat een containerschip te lossen en laden terwijl het op en neer de getijdenwerking ondergaat. De sluisen zorgen dus alleen maar voor tijdverlies.

Daarom beslist Port of Antwerp om, eerst op rechteroever, twee nieuwe terminals te bouwen. De Noordzeeterminal en de Euroterminal zijn de eerste twee terminals voor de sluisen. Zo is de haven opnieuw een beetje groter. Ook op linkeroever komt er zonder sluis aan de rivierkant een nieuw dok van liefst 4,5 kilometer groot: het Deurganckdok. Dat is met meer dan 5 kilometer kaaimuur het grootste getijdendok ter wereld, opnieuw eentje voor de recordboeken.

Binnenkort krijgt het Deurganckdok een opvolger. De scheepvaart blijft aan schaalvergroting doen, de containertrafiek blijft jaar na jaar groeien. Om haar rol als wereldhaven en economische motor te blijven spelen, moet de haven van Antwerpen meegroeien.

De Schelde van bron tot monding

De meest uiteenlopende producten uit de verste uithoeken van de wereld vinden hun weg naar Antwerpen via de Schelde. Waar ontspringt onze verbinding met de wereld?

Kleine bron, brede monding

De Schelde ontspringt in het Noord-Franse dorpje Gouy. Sinds 2009 is Port of Antwerp mede-eigenaar van de Scheldebron. Hier is ze nog slechts een beekje, bij

de Belgische grens kunnen we pas spreken van een echte rivier. Gevoed door zijrivieren wordt de Schelde gedurende het traject steeds breder.

Na 360 kilometer mondt de rivier nabij Vlissingen uit in de Noordzee. Het traject van Gouy tot Gent is de Bovenschelde, het deel tussen Gent en de Nederlandse grens boven Antwerpen heet de Zeeschelde en vanaf deze grens stroomt de Westerschelde naar de monding in de Noordzee.

Voer voor iedereen

De Westerschelde en Zeeschelde vormen samen een uniek estuarium. Onderhevig aan getijdenwerking stromen zout zeewater en zoet rivierwater in elkaar over. Door de getijden is er ook een grote oppervlakte van slikken en schorren, met als prachtig voorbeeld het beschermde natuurgebied het Verdrongen Land van Saeftinghe. Doordat de slikken en schorren geregeld overstromen en vervolgens weer droogvallen, zijn dit belangrijke vindplaatsen van voedsel voor vogels. Trekvogels die overwinteren in warme, zuidse oorden landen hier dus graag voor een hapje. In de rivier zelf zoeken onder andere bevers en zeehonden hun voedsel.

Verdieping van de Schelde

Vanaf Gent tot aan de monding bepalen getijden de waterstand. Door de meest recente Scheldeverdieping in 2010 kunnen de grootste containerschepen ter wereld echter vlot en veilig naar Antwerpen blijven varen. Er is een constante diepgang van 13,1 meter mogelijk en bij hoogwater kunnen schepen met een diepgang tot 15,5 meter naar de Scheldehaven varen. Dankzij de Scheldeverdieping blijft Antwerpen een toonaangevende rol spelen als wereldhaven.

Fons 96 jaar

Fons trakteerde iedereen in Café Biart met zijn verjaardag op een lekker stukje appelcake !

Hij heeft erg van zijn verjaardag genoten.



In de buurt

Welkomstfeest voor de nieuwe bewoners van Louise Marie, burenborrel, koffie hertoghe, etentje kernteam Hertoghe.





Oktober in beeld













AU BAL MYSTIQUE







Activiteitenkalender

*Graag een planning van de maand op je kamer?
Hang deze gerust op om mee te zijn.*

dag	datum	uur	activiteit
Dinsdag	1 november		Allerheiligen (feestdag)
Woensdag	2 november	10u45	Allerzielen Herdenkingsmis
		12u00	Koffietafel voor familie overledenen
		14u30	Smul in café Biart : Koffiekoek
Donderdag	3 november	10u30	Museum @home in de Nottebohmzaal : Rubenshuis
		14u30	Bloemschikken op 2A (Mathilde)
		14u30	Activiteit op gelijkvloers
Vrijdag	4 november	10u45	Eucharistie in café Biart
		14u30	Deel 2 Documentaire Van Gogh
Maandag	7 november	10u00	Liedjes zingen in de Nottebohmzaal
Dinsdag	8 november	10u00	Kookworkshop In de Linde 1AB
		14u30	Citroencake maken *1AB in de Linde
		15u00	Handwerkclub in de Brabozaal
Woensdag	9 november	10u30	Bewegingsgroep in de Nottebohmzaal
		14u30	Smul in café Biart : Citroencake
Donderdag	10 november	11u30	Mosselsouper in café Biart
		15u00	Activiteit op 2A, ook voor gelijkvloers
Vrijdag	11 november	10u45	Wapenstilstand (feestdag)
Zondag	13 november	11u30	Bistrot in café Biart (ingescheven bewoners)
Maandag	14 november	14u30	Bingo
Dinsdag	15 november	10u30	Worstenbroodjes maken in de Linde* 1AB
		14u30	Klei atelier in de Linde*1AB
		15u00	Handwerkclub in de Brabozaal
		18u00	Grote Schijn (ingeschreven bewoners)
Woensdag	16 november	10u30	Bewegingsgroep in de Nottebohmzaal
		14u30	Smul in café Biart : worstenbrood
Donderdag	17 november	10u00	Film : “The Racer” in de Nottebohmzaal
		14u30	Activiteit op 2A , ook voor gelijkvloers

Vrijdag	18 november	10u45	Eucharistie in café Biart
		14u00	Bezoek Museum voor Schone Kunsten
		19u00	Buurtborrel
Maandag	21 november	10u30	Bewonersraad : verloop Seniorenweek
		14u30	Openingsreceptie
Dinsdag	22 november	08u30	Ontbijtbuffet in café Biart
		14u30	De Kampioenen film deel 1 in de Nottebohmzaal
		15u00	Handwerkclub in de Brabozaal
Woensdag	23 november	10u30	Beweging in de nottebohmzaal
		14u30	Smul in Café Biart : High Tea
Donderdag	24 november	10u30	De Kampioenen film deel 2 in de Nottebohmzaal
		14u30	Presentatie Rubens door gids deel 1 in de Nottebohmzaal
Vrijdag	25 november	10u45	Eucharistie in café Biart
		14u30	Afsluitfeest in café Biart
Zaterdag	26 november	17u00	Nyumba Ya Wazee
Maandag	28 november	14u30	Bingo
Dinsdag	29 november	10u00	Marktbezoek (max 4 bewoners)
		14u30	Vlaai maken op 1AB
Woensdag	30 november	10u30	Beweging in de Nottebohmzaal
		14u30	Smul in café Biart : Oost-Vlaamse Vlaai

OPGELET: *De planning kan nog wijzigen. Raadpleeg daarom ook de weekkalenders die in de leefgroep omhoog gehangen.*

Hou ook zeker al volgende data vrij:

Zaterdag 17 december : winter markt

Vrijdag 23 december : Deurne Senioren Koor Kersteditie

Zondag 25 december : Kerstdiner met familie

Uw artikel in de Nottebohm Actueel?

Dat kan! Stuur het naar animatie@nottebohm.be

